

Hartelijk welkom

in de dienst op deze 7^e lijdenszondag (Palmpasen) bij de Protestantse Gemeente Kudelstaart, in het bijzonder als u hier voor het eerst komt. We hopen dat u zich bij ons thuis voelt.

Voorganger in de dienst is dominee R. van der Weg uit Uithoorn.

Ouderling van dienst is Martine Sikkema en diaken van dienst is Janna Adema.

Het orgel zal worden bespeeld door Jan Sikkema.

Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via de beamer worden gepresenteerd.

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten niet op de website geplaatst.

Kindernevendienst XL

Er is vanmorgen kindernevendienst XL voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. De kinderen zijn dus al vanaf het begin van de dienst in de Jids. Zij vieren daar vandaag Palmpasen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Eredienst en Diaconie en voor aflossing van ons kerkgebouw. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor ZWO.

Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.



De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!

Orde van dienst:

- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- Zingen als intochtlied (zo mogelijk staande): Psalm 118: 1
- Moment voor stil gebed
- Bemoediging & groet
- Vervolg intochtlied: Psalm 118: 9 (hierna zitten)
- Gebed om Gods ontferming
- Zingen: Lied 547: 1, 2, 3 en 6
- Gebed om de Geest van God
- Schriftlezing: Johannes 12: 12 - 36
- Zingen: Lied 435: 1, 2 en 4
- Verkondiging met als thema: 'Ik stuntel dus ik ben'



- Zingen: Lied 440: 1 en 4
- De kinderen komen terug met Palmpasestokken. Zij lopen hiermee door de kerk terwijl cd "Weet je dat de lente komt" gespeeld wordt. Hierna vertelt iemand van de leiding wat ze hebben gedaan in de kindernevendienst XL.
- Zingen: Lied 558: 1, 2 en 10
- Dankgebed en voorbeden; stil gebed; gezamenlijk gebeden 'Onze Vader'
- Inzameling der gaven
- Ouders mogen de kleintjes uit de oppas halen om straks de zegen te ontvangen
- Slotlied: Lied 552 (melodie: 'God lof, nu is gekomen Gods aangename tijd' = Lied 438) (zo mogelijk staande)
- Heenzending en zegen

Gemeentenieuws

Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

Wilt u ons weer helpen?

Vandaag staan de jaarlijkse paasattenties weer klaar in de gang bij de kerkzaal. Het zijn er ruim 100, die allemaal rondgedeeld moeten worden.

Wij doen graag een dringend beroep op uw behulpzaamheid.... Wilt u alstublieft meehelpen de plantjes "rond te brengen" en te overhandigen aan alle 75-plussers van Kudelstaart en een aantal mensen, die een opkikkertje nodig hebben? We weten, dat de attenties heel erg op prijs worden gesteld. En vele handen maken licht werk, toch?

Alle attenties zijn voorzien van een sticker met naam en adres. Dat is wél zo handig....

Doet u ook mee? Alvast dank voor uw medewerking. Het wordt zeer op prijs gesteld.

Uw diaconie

Vorbereidingen beroepingswerk

De kerkenraad heeft uitgesproken dat we gaan voor een volledige predikantsplaats. Voordat we met de beroepingsprocedure kunnen beginnen hebben we toestemming nodig van het Breed-Moderamen van de classis NH. Die toestemming is afhankelijk van een verklaring dat we in staat worden geacht de komende jaren de predikantskosten te kunnen betalen.

Als voorbereiding wordt:

- overleg gepleegd over hoe we die verklaring het best kunnen aanvragen;
- een meerjarenbegroting opgesteld -het jaarverslag 2018 afgerond;
- een profielschets gemaakt van onze kerkelijke gemeente en de te beroepen predikant;
- de vorming van een beroepingscommissie voorbereid.

Die beroepingscommissie moet ten minste bestaan uit drie leden van de kerkenraad en in totaal een afspiegeling zijn van onze kerk qua leeftijdsopbouw en geloofsbeleving.

Tot 22 april kunt u bij de scriba's aangeven dat u hiervoor beschikbaar bent of mag worden benaderd vanuit de kerkenraad met de vraag of u dat wilt zijn.

De kerkenraad zal met inachtneming van de aangegeven criteria besluiten hoe de beroepingscommissie wordt samengesteld en het resultaat meedelen in de gemeentevergadering van 19 mei a.s.

Namens de kerkenraad,

Ed Duinkerken, Laurens Poesiat en Wim Poortvliet

Bloemen houden van mensen.

In de 70 er jaren was dit de slogan van de Bloemenwereld. Maar mensen houden óók van bloemen.

Alle leden van onze kerk, die de leeftijd van 75 jaar bereiken, krijgen vanaf die dag voor hun verjaardag een bloemetje aangeboden door de diaconie.

Verder zorgt de diaconie jaarlijks voor Paas- en Kerstattenties in de vorm van een plant. Ook aan de mensen, die ter bemoediging een bos bloemen krijgen, wordt gedacht. Onze missionaire bos aan het einde van iedere maand wordt zeer op prijs gesteld.

Tegenwoordig worden wij in Nederland steeds ouder, waardoor het aantal bossen, dat wij iedere week nodig hebben behoorlijk stijgt. Evenzo stijgt het aantal Paas- en Kerstattenties.

Om die reden vraagt de diaconie of u ons wilt steunen tijdens de diverse collectes, die dit jaar voor het Bloemenfonds gehouden worden.

De eerste collecte zal op zondag 12 mei a.s. (Moederdag) plaatsvinden.

Het is ook mogelijk om ons te steunen via donaties aan de **Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart** op Bankrekeningnummer: **NL66RABO0373740158**

t.n.v. **het Bloemenfonds**

Namens de diaconie alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Ballade van een ezel

*"Ik ben een ezel die wat staat te dromen,
een lastdier, zoals alle ezels zijn.*

*Aan zware vrachten kan ik niet ontkomen,
ik draag ze in de felle zonneschijn.*

*Ik word gedreven over smalle paden,
een zweepslag zegt mij links of rechts te gaan.*

*Mijn kleine lijf is altijd overladen
en in mijn huid staan striemen van
't slaan.*

*Ik ben de minste onder alle dieren,
ik ben een ezel, ik tel niet zo mee.
Behalve één keer, toen men feest
ging vieren,
toen liep ik vooraan in de optocht mee.*



*Ik droeg een Koning op mijn grauwe haren,
een Koning zonder scepter, zonder kroon.
Ik zie de palmen nog na al die jaren
en nu nog hoor ik: 'Leve Davids Zoon!'*

*Ik ben een ezel die wat staat te dromen,
mijn oren houden stil de wacht. Misschien
zal Hij vandaag of morgen toch weer komen
en ben ik de eerste die Hem dan zal zien..."*



Dinsdag 16 april	19.00 - 20.00 uur, Gebedskring, in de Spil
Donderdag 18 april	19.30 uur, dienst Witte Donderdag (Heilig Avondmaal), voorganger ds. E.J. Westerman
Vrijdag 19 april	19.30 uur, dienst Goede Vrijdag, voorbereid door Cie. Erediensten
Zondag 21 april	10.00 uur, Paasdienst, voorganger pastor A.M. van Gaalen- van Veen